LET US EXPERIENCE CHRIST AT PENTECOST

Experience is a great teacher. Every so often we hear people say, "I go to Church, I pray, I try to give my life to God, but He seems far away, and nothing happens to me." If one starts questioning these people, we usually find that they never did have any joyous sense of the presence of God in their lives. They had been in contact with the forms of religion but never the Spirit. It was an inherited religion passed down through their family. There is no life or power in that kind of hand-me-down religion. It is not personal. Each person has to have his or her own experience of God.

The most effective way of acquiring knowledge is through experience. For many people, the same applies with their faith. They study the charts and diagrams, memorizing the number of sacraments, concentrating on the mechanism and specifics of faith. They will not walk into the world to see it for themselves. They need to proceed from theory to experience, from knowledge about God, which is abstract, to knowledge of God in Christ, which is personal.

That is why the call of God in the Bible is: "Come and see!" When Andrew found Christ, he said to his brother Simon, "I have found the Messiah, the Christ. I do not ask you to take it on my word. I ask that you come and see for yourself." After the Samaritan woman found Christ at the well, she ran to her people and said, "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" That night when they came back, they said to her, "Now we believe, not because you told us: for we have seen and heard Him ourselves, and know that this is indeed the Saviour of the world!"

Faith is not something that must be intellectually understood as much as it is something that must be experienced and lived. Faith is an experience of God, a living relationship of love with Him, with, and through His Son, Jesus. Our Orthodox Christian faith is based on the Bible and on Sacred Tradition, but let us not forget that the Bible and Tradition become real when we experience God's presence, power and love personally in our lives. "We have seen ... we have heard ... we have touched." We have experienced.

When the Holy Spirit came on Pentecost, he brought a new and powerful experience of God's presence and power in their lives. They were never the same again. The experience of God in their lives through the presence of the Holy Spirit was powerful and personal.

Pentecost was the day on which the apostles experienced God's powerful presence in their lives through the Holy Spirit. **Through prayer every day can be Pentecost**. For, it is through prayer that the Holy Spirit comes to us.



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OFCANADA ST. GEORGE'S GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF TORONTO ELLHNIKH OP Θ O Δ O Ξ O Σ KOINOTHTA AFIOY Γ E Ω PFIOY

ESTABLISHED IN 1909

115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2 TEL: 416-977-3342

office@stgeorgestoronto.org - www.stgeorgestoronto.org

V. Rev. Fr. Tom De Medeiros



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Κυριακή	1	Αγ. Πατέρων- Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Σάββατο	7	Ψυχοσάββατο - Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:00 π.μ
Κυριακή	8	Της Πεντηκοστής -Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Εσπερινός	8:45-12:00 μ.μ.
Δευτέρα	9	Αγίου Πνεύματος - Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	15	Αγ. Πάντων- Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Κυριακή	22	Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Κυριακή	29	Πέτρου κ' Παύλου - Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

6	Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
ή Βράδ	δυ 11 Μέγας Εσπερινός, Παράκληση Οσίου Παϊσίου	6:30-7:45 μ.μ.
12	Οσίου Παϊσίου- Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
13	Αγ. Πατέρων- Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
20	Προφήτου Ηλιού -Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
27	Αγ. Παντελεήμονος- Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
	ή Βράδ 12 13 20	ή Βράδυ 11 Μέγας Εσπερινός, Παράκληση Οσίου Παϊσίου 12 Οσίου Παϊσίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία 13 Αγ. Πατέρων- Όρθρος, Θ. Λειτουργία 20 Προφήτου Ηλιού -Όρθρος, Θ. Λειτουργία

HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF JUNE 2025

Sunday	1	Holy Fathers - Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Saturday	7	Sat. of the Souls- Orthros, D. Liturgy	8:45-11:00 a.m.
Sunday	8	PENTECOST- Orthros, D. Liturgy, Vespers	8:45-12:00 p.m.
Monday	9	Mon. of the Holy Spirit - Orthros, D. Liturgy	8:45-11:00 a.m.
Sunday	15	All Saints - Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Sunday	22	2nd Sun. of Matthew- Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Sunday	29	Sts. Peter & Paul- Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.

HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF JULY 2025

Sunday	6	4th Sun. of Matthew - Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Friday Ever	ning 11	Vespers & Paraklisis Service of St. Paisios	7:00-8:15 p.m.
Saturday	12	St. Paisios - Orthros, Divine Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	13	Sun. of H. Fathers - Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Sunday	20	Prophet Elias - Orthros, D. Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Sunday	27	St. Panteleimon - Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.

HYMN OF PENTECOST

Blessed are You, O Christ our God. You sent down the Holy Spirit into the fishermen, and You gave them knowledge and wisdom in everything; and through them, as in a net You caught the whole world.

O Lord who loves humanity, glory to You!



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Εύλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἀλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

«Ἐάν τις διψᾶ ἐρχέσθω πρός μέ καί πινέτω». Μέ αὐτά τά λόγια ἀρχίζει ὁ Κύριος τήν ὁμιλία του ἀπηύθυνε πρός τούς Ἰουδαίους τήν τελευταία μέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Κοντά στίς ἄλλες σημασίες πού εἶχε ἡ ἑορτή αὐτή στόν ἰουδαϊκό κόσμο ἦταν καί ἡ ἀνάμνηση τῆς νομοδοσίας. Ὁ δεκάλογος δόθηκε στόν Μωϋσῆ κατά τήν ἰουδαϊκή παράδοση, πενήντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα. Στόν χριστιανισμό ἡ πεντηκοστή ἡμέρα μετά τό Πάσχα σημαίνει τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο καί τήν ἴδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Ο Νόμος τοῦ Μωυσέως ἄν καί δόθηκε ἀπό ἀγάπη καί φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τό λαό του, στάθηκε ἀνήμπορος νά συμπαρασταθεῖ στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού ἀναφέρει ὁ Χριστός καί ἔρχεται τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιά νά παραμείνει ὁ καθοδογητής τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ὕδωρ ζῶν» πού ξεδιψᾶ τόν ἄνθρωπο καί τοῦ προσφέρει ζωή.

Τί εἶναι ὅμως τό Ἅγιο Πνεῦμα; Πῶς μποροῦμε νά συνειδητοποιήσουμε τήν παρουσία του καί τά δῶρα του;

Τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν εἶναι ἀντικείμενο θεολογικῶν στοχασμῶν, ἀλλά κυρίως καί κατ' ἐξοχήν ὑποκείμενο ζωῆς, εἶναι «ὁ ϑησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός», εἶναι «αὐτάγαθον καί πηγή ἀγαθότητος», «ζωή καί ζωοποιοῦν», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα. Πάνω ἀπό τίς λεπτολόγες δογματικές διατυπώσεις, πού γιά τούς πολλούς εἶναι ἄγνωστες καί ἀπρόσιτες, βρίσκεται ἡ ἀγαθοποιός καί ζωοποιός ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐφόσον μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῶν δωρεῶν του κινούμεθα καί ἀναπνέουμε καί ζοῦμε. Τό Πνεῦμα εἶναι ἡ σφραγίδα πού ξεχωρίζει τόν χριστιανό ἀπό τόν μή χριστιανό, εἶναι ἡ ἐγγύηση τοῦ Θεοῦ γιά τό ἐλπιδοφόρο μέλλον πού ἀναμένει τόν κάθε πιστό, ἐφόσον αὐτό εἶναι ἡ ἀπαρχή, ὁ πρῶτος καρπός, ἡ πρόγευση τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν.

Τούς καρπούς τοῦ ἀγίου Πνεύματος, ἀπαριθμῶντας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή, γράφει: «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια». Τά ἐκδηλώματα αὐτά ἀποτελοῦν τήν σφραγίδα τοῦ χριστιανοῦ, τά γνωρίσματα τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, τά χαρακτηριστικά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τό Ἅγίο Πνεῦμα δέν εἶναι λοιπόν θεωρία, ἀλλά κάτι πολύ πιό συγκεκριμένο καί ἀπτό, εἶναι ἡ καινούρια ζωή πού προσφέρει ὁ Χριστός στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ζωή αὐτή χαρακτηρίζεται ὅχι ἀπό τό μίσος πού σκοτώνει τούς ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό τήν ἀγάπη πού ἐξυψώνει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅχι ἀπό τήν κατήφεια καί τό φόβο τῆς μελλοντικῆς τιμωρίας ἀλλά ἀπό τήν χαρά τῆς τωρινῆς καί ἀναμενομένης λυτρώσεως.