

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Μας αξιώνει και φέτος η ευσπλαχνία του Θεού μας, να εισέλθουμε σε ένα νέο έτος. Ένα έτος το οποίο όλοι προσδοκούμε να είναι καλύτερο από όλες τις απόψεις, κυρίως όμως ως προς την πνευματική μας πορεία.

Την πρώτη μέρα του χρόνου η Εκκλησία μας εορτάζει τη Δεσποτική εορτή της Περιτομής του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με το νόμο των Ιουδαίων, οκτώ μέρες από τη γέννηση ενός αγοριού, έπρεπε να υποστεί την τελετουργική πράξη της Περιτομής ως ένδειξη υποταγής στο θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός περιτέμνεται, υφίσταται αυτό το ταπεινωτικό και επώδυνο πάθημα, για να υπακούσει στο Νόμο και να δηλώσει έμπρακτα την υποταγή Του στο θέλημα του Θεού Πατέρα.

Η Περιτομή στην Καινή Διαθήκη αντικαθίσταται από το Βάπτισμα και το Χρίσμα. Με τα Μυστήρια αυτά οι πιστοί λαμβάνουμε την χειροποίητη περιτομή, την οποία ανανεώνουμε πάντοτε με το μυστήριο της μετάνοιας. Με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την υποταγή μας στο θέλημα του Θεού, γινόμαστε δικοί του, ομολογούμε και αποδεχόμαστε την υιοθεσία του. Έτσι μας καθιστά και συγκληρονόμους της Βασιλείας Του.

Εκτός από την εορτή της Περιτομής, την πρώτη του έτους η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Μεγάλου Πατέρα και Διδασκάλου της Αγίου Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας. Με τη φράση «**τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας**» από το απολυτίκιό του, εκφράζεται με απόλυτο τρόπο η πνευματική και κοινωνική προσφορά του **Αγίου Βασιλείου**. Με τη διδασκαλία, αλλά κυρίως με το παράδειγμά του στόλισε με αρετές τα ήθη και τη ζωή των ανθρώπων. Η χριστιανική του ανατροφή και η πνευματική του πορεία τον οδήγησαν στην αυστηρή ασκητική ζωή και στη Θέωση. Παράλληλα όμως με αυτά και παρά τον σύντομο χρόνο της ζωής του, αφού σε ηλικία 49 ετών αναχώρησε από τον κόσμο αυτό, άσκησε ένα πλούσιο και μοναδικό ποιμαντικό, θεολογικό, παιδαγωγικό και φιλανθρωπικό έργο. Για το λόγο αυτό η ιστορία απέδωσε δίκαια σε αυτόν τον τίτλο του **Μεγάλου**.

Με την ευκαιρία όμως της έναρξης του νέου έτους είναι ωφέλιμο να δανειστούμε λίγες από τις σκέψεις του **Μεγάλου Βασιλείου** για την έννοια του χρόνου από την ερμηνεία του στην Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα στην «**Εξαήμερο**», στο έργο δηλαδή της Δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό.

Οι σκέψεις του Μεγάλου Βασιλείου μας βοηθούν να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα του χρόνου, αυτού του δώρου που μας χάρισε ο Θεός.

Ας ευχηθούμε λοιπόν ο καινούργιος χρόνος να μας φέρει πνευματική ανακαίνιση και πλούσια Θεία δωρήματα υλικά και πνευματικά αγαθά. Καλή και Ευλογημένη Χρονιά. **Αμήν.**



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA
ST. GEORGE'S GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF TORONTO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ESTABLISHED IN 1909

115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2
TEL: 416-977-3342

office@stgeorgestoronto.org - www.stgeorgestoronto.org

V. Rev. Fr. Tom De Medeiros



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Τετάρτη	1	Αγ. Βασιλείου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	5	Προ των Φώτων-Όρθρος, Θ. Λειτουργία-Αγιασμός, Βασιλόπιτα	10:30-12:30 μ.μ.
Δευτέρα	6	Άγια Θεοφάνεια-Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Αγιασμός	8:45-11:00 π.μ.
Τρίτη	7	Αγίου Ιωάννου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	12	Μετά τα Φώτα-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Σάββατο	18	Αγ. Αθανασίου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	19	Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Σάββατο	25	Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	26	Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Πέμπτη	30	Τριών Ιεραρχών-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Κυριακή	2	Υπαπαντή του Σωτήρος-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Κυριακή	9	Τελώνου και Φαρισαίου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Δευτέρα	10	Αγ. Χαραλάμπους-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	16	Του Ασώτου-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Σάββατο	22	Ψυχοσάββατο-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	23	Της Απόκρεω-Όρθρος, Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.



Χρόνια Πολλά σε όλους με Αγάπη, Ειρήνη & Υγεία!

HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF JANUARY 2025

Wednesday	1	St. Basil-Orthros, D. Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	5	Epiphany Eve-Orthros, D. Lit.-Blessing of the Waters-Vasilopita	10:30-12:30 p.m.
Monday	6	Epiphany-Orthros, D. Liturgy-Blessing of the Waters	8:45-11:00 a.m.
Tuesday	7	St. John the Baptist-Orthros, D. Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	12	After Theophany-Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Saturday	18	St. Athanasios-Orthros, D. Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	19	Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Saturday	25	S. Gregory the Theologian-Orthros, D. Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	26	Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Thursday	30	The Three Hierarchs-Orthros, D. Liturgy	8:45-10:30 a.m.



HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2025

Sunday	2	Presentation of our Lord in the Temple	8:45-11:30 a.m.
Sunday	9	Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Monday	10	St. Charalambos-Orthros, Divine Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	16	Sun. of the Prodigal Son-Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.
Saturday	22	Saturday of the Souls-Orthros, Divine Liturgy	8:45-10:30 a.m.
Sunday	23	Meatfare Sunday-Orthros, Divine Liturgy	8:45-11:30 a.m.



HAPPY & HEALTHY NEW YEAR 2025!

THE NEW YEAR -ANOTHER OPPORTUNITY

Another New Year is on our doorstep, and it is normal that we give extra thought to the new time frame. We all make the customary New Year's resolutions, only to have them short-lived. To this, there could only be one answer, and this was spoken by the Lord: **"The spirit is willing, but the flesh is weak."** (*Matthew 26:41*) Our intentions may be honorable, but we so easily fall to the established routine of life, simply because we do not make the sufficient effort to move ourselves to follow the Christian course, which holds the fulfillment we all desire.

We hear people say that it is so often difficult to do the right thing, especially in a materialistic world where the competition is so great. It may be difficult, but not impossible. The Lord made no sugar coated promises. He stated that, **"the gate is narrow which leads unto life, whereas the gate is wide and the way is broad which leads unto destruction!"** (*Matthew 7:13-14*). One of the main problems in our life as Christians is that we do not give equal time to the needs of our soul. We often take extra pain to take care of our physical needs. And yet we just don't think very often about our spiritual needs.

We all seek happiness in life, but happiness does not mean the same thing to all people. People have to come to grips with themselves, and at the same time take life more seriously. When this happens, they will be convinced that happiness does not come from things that we may acquire. Happiness has its roots from deep within our soul. It has to source from the soul. The proof of this is that as we mature and approach the golden years of life, we realize that the things that seemed so important in our youth are now only incidental, and the things we took for granted, in which we didn't place much importance, are the things that in the end become very precious to us.

Our Lord Jesus does not command us. But He is forever reaching out, inviting us to follow Him. He asks us to unburden our heavy hearts and to take up our cross and follow Him. When we have the Lord with us, and truly believe this, no earthly burden will be too heavy to bear. We have to truly understand the great privilege it is to be a Christian. To believe and grow in Christ is a life-long process. Flowers do not bloom in a day nor does fruit ripen on the trees in a week. In the same gradual way, we can ascend the ladder of a Christian life.

May this **New Year** give us the great opportunity to give true substance to our faith. The choice is ours, and if this does happen, then we can say as did St Paul, **"For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor the present, nor the future, nor evil forces above or beneath, nor anything in creation shall be able to separate me from the love of God, which is Christ our Lord."**