



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA
ST. GEORGE'S GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF TORONTO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ESTABLISHED IN 1909

115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2

TEL: 416-977-3342

E-MAIL: office@stgeorgestoronto.org, WEB: www.stgeorgestoronto.org

Protopresbyter Triantafillos Porfiris

Ο Αναζητητής και η Ανάσταση

Καιρό τώρα νήστευε. Παρακολούθησε αναλλειπώς και με κατάνυξη όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Στην **Ανάσταση** ήρθαν όλοι. Και η γυναίκα του καί τα παιδιά του. Παρόλο το στριμωξίδι, από το πλήθος του κόσμου, η ακολουθία της **Ανάστασης** τον συγκίνησε πολύ. Φούσκωσε η καρδιά του από χαρά κι η ψυχή του γέμισε με μιάς, ξέχειλα! **«Τι ομορφιά»**, έλεγε μόνος του, κι' ας γκρίνιαζε ο γυιός του, γιατί ήταν αργά και ήθελε να φύγουν. Τα κατάφερε, έμειναν μέχρι το τέλος. Τι λόγια ήταν αυτά στο τέλος! Τον είχε συνεπάρει ο απόηχος της **Ανάστασης**, όταν η γυναίκα του μουρμούρισε: **«Τα παιδιά δεν αντέχουν άλλο, πάμε να φύγουμε»**.

Κάποτε, όμως, πέρασαν όλα και οι ρουτίνες της ζωής ξαναπήραν τη θέση τους, και **«Τι έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα»**. Η ακαταστασία στην ψυχή, η υπερένταση, ένα διαρκές μπέρδεμα. Μιά τρεχάλα χωρίς σταματημό. Μιά ζωή χωρίς νόημα, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα. Και όμως! Ο **Αναστημένος Χριστός**, σαν ζήσει μέσα μας **ΟΛΑ** αλλάζουν! **ΟΛΑ** παίρνουν νόημα. **«Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν»** πρώτον απ' όλα, γίνεται μιά **Λατρεία** προς **Αυτόν**. Τότε **όλα** πορεύονται σωστά, λυτρωτικά, ελπιδοφόρα και με νόημα, γιατί όλα τα δύσκολα τα αφήνουμε και τα εμπιστευόμαστε σε **Αυτόν**, που μας οδηγεί και μας **ΑΓΑΠΑΕΙ**. Αρκεί να **Του** το ζητήσουμε με ταπεινώση, μετάνοια και **ΟΛΑ** θα αλλάξουν, **ΟΛΑ** θα γίνουν **ΦΩΣ** και θαύμα **Ανάστασης!**

Η καθημερινή μελέτη της **Καινής Διαθήκης** και η εφαρμογή της στην πορεία της ζωής, καθώς και η συνειδητή συμμετοχή στα **Μυστήρια της Εκκλησίας**, και ιδίως στο μυστήριο της **Εξομολόγησης** και της **Θείας Κοινωνίας**, είναι τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα για την **Βασιλεία των Ουρανών**. Δηλαδή, έτσι θα γνωρίσει η ψυχή τον **Αναστημένο Χριστό** και θα **Τον** δεχθεί σαν μοναδικό **Βασιλιά και Λυτρωτή** της ύπαρξής της, με πρώτη προϋπόθεση το **«μετανοείτε»**. Έτσι, καθώς μας διαβεβαιώνουν και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος προγεύεται εδώ και τώρα μέρος από την ανεκλάλητη ευδαιμονία της **«Βασιλείας των Ουρανών»**, την οποία κάθε καταξιωμένη ψυχή θα απολαύσει ολοκληρωτικά μετά το σωματικό θάνατο.

Ας ευχηθούμε, ετούτη τη φορά, **ο Αναστημένος Χριστός μας**, να μην μείνει **Αναστημένος** μονάχα στην εκκλησία τη νύχτα της **Ανάστασης**, αλλά να μείνει για πάντα ο **Αναστημένος Λυτρωτής και Βασιλιάς** στην ψυχή του κάθε ελκρινή αναζητητή **Του**. Έτσι θα μπορούμε κάθε μέρα, και όχι μόνο την ημέρα της **Ανάστασης**, να λέμε με νόημα στον κάθε διπλανό μας, αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ: **«Χριστός Ανέστη χαρά μου»**.

Πρεσβυτέρα Πηγή Πορφύρη