

MOST HOLY THEOTOKOS INTERCEDE FOR US

Our Church comes together that we may bow down and honor our dear Mother of God, the Panagia. We proclaim countless accolades for her: The Theotokos. The exemplary Daughter. The humble Virgin of Humankind. The one that personifies Love. The one who affirms Hope. The foundation of our Faith. **The good ambassador of our Holy Orthodox Faith.** The list is endless and there are no exaggerations to the claims. She is the seal of history in our Faith, because we see the pain and tears that lie inside of her. Her body is the temple of her Son. She is the embodiment of God's will.

In the person of Panagia, we hear the answer to the troubles we find in our minds and our souls. We have many things happen in our lives and we struggle. When we examine her life, we can see her struggles, throughout the year, we celebrate many feasts in her honor. Her Nativity, Her Entrance to the Temple, The Annunciation, and finally her Falling Asleep or Koimisis which we commemorate on Wednesday. Like we do in our lives, our Panagia saw many things in many places.

In Bethlehem, from the Virgin womb, the Messiah was born. The shepherd who will save the flock. Here **the Panagia is given the privilege to worthily hold in her arms, the one who holds the entire world in His grasp.** We can only imagine the happiness to be so blessed by the Glory of God, that brings the Heavenly to the Earth.

But in Golgotha, happiness would turn to sorrow. Everything in life is upside down. So many things happens so quickly. A mother's heart is to break. **We are heartbroken in the actions of Panagia who is the mother kneeling at the feet of her Son who is on the Cross.** No sound is heard only the drops of a Mother's tears. One can hardly be called a human being if the mere thought of this picture in our minds doesn't make our own hearts hurt and cry.

Finally, we arrive at Gethsemane, we find the bridge leading directly to the heart of our Panagia. She leaves behind the manger, the Cross and all the hardships in between, to hide deep in her soul. She leaves behind the dark clouds of her human weakness and pursues the glory of her Creator in the Holy Kingdom of God.

And on the Commemoration of the Falling Asleep of the Theotokos, the **Royal Gates are opening to once again receive our Panagia into the Kingdom of Heaven.** She constantly works year around, showering us with her love, listening to our prayers, helping us with our problems and protecting us from all of our own episodes of pain and suffering. She became our Panagia from the humble beginnings of a young daughter of Joachim and Anna, and through the journey she became Mother of God, and ultimately, the Mother of All of us.



GREEK ORTHODOX ARCDIOCESE OF CANADA
ST. GEORGE'S GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF TORONTO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ESTABLISHED IN 1909

115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2

TEL: 416-977-3342,

office@stgeorgestoronto.org - www.stgeorgestoronto.org

V. Rev. Fr. Tom De Medeiros



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Παρασκευή Βράδυ	1	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Κυριακή	3	Η' Ματθαίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Δευτέρα Βράδυ	4	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Τετάρτη	6	Μεταμόρφωση του Σωτήρος-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Τετάρτη Βράδυ	6	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Πέμπτη Βράδυ	7	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Παρασκευή Βράδυ	8	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Κυριακή	10	Θ' Ματθαίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Δευτέρα Βράδυ	11	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Τρίτη Βράδυ	12	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Τετάρτη Βράδυ	13	Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία	6:30 - 7:30 μ.μ.
Παρασκευή	15	Η Κοίμησις Της Θεοτόκου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:00 π.μ.
Κυριακή	17	Ι' Ματθαίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Κυριακή	24	ΙΑ' Ματθαίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Τετάρτη	27	Αγ. Φανουρίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Παρασκευή	29	Τιμίου Προδρόμου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	31	ΙΒ' Ματθαίου-Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.

~~~~~

## HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF AUGUST 2025

|                 |    |                                                       |                 |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Friday Even.    | 1  | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Sunday          | 3  | 8th Sun. of Matthew-Orthros, D. Liturgy               | 8:45-11:30 a.m. |
| Monday Even.    | 4  | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Wednesday       | 6  | Transfiguration of the Lord-Orthros, D. Liturgy       | 8:45-10:30 a.m. |
| Wednesday Even. | 6  | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Thursday Even.  | 7  | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Friday Even.    | 8  | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Sunday          | 10 | 9th Sun. of Matthew-Orthros, D. Liturgy               | 8:45-11:30 a.m. |
| Monday Even.    | 11 | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Tuesday Even.   | 12 | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Wednesday Even. | 13 | Paraklesis to the Theotokos                           | 6:30-7:30 p.m.  |
| Friday          | 15 | The Dormition of The Theotokos-Orthros, D. Liturgy    | 8:45-11:00 a.m. |
| Sunday          | 17 | 10th Sun. of Matthew-Orthros, D. Liturgy              | 8:45-11:30 a.m. |
| Sunday          | 24 | 11th Sun. of Matthew-Orthros, D. Liturgy              | 8:45-11:30 a.m. |
| Wednesday       | 27 | St. Fanourios-Orthros, D. Liturgy                     | 8:45-10:30 a.m. |
| Friday          | 29 | Beheading of St. John the Baptist-Orthros, D. Liturgy | 8:45-10:30 a.m. |
| Sunday          | 31 | 12th Sun. of Matthew-Orthros, D. Liturgy              | 8:45-11:30 a.m. |

~~~~~

Άπολυτίκιον τῆς Κοίμησις Της Θεοτόκου

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε.

Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.



Apolytikion of the Dormition of the Theotokos:

You gave birth yet preserved your virginity. You fell asleep in death yet did not desert the world, O Theotokos. You were transported to life, as you are Mother of Life and, by virtue of your intercessions, deliver our souls from death.

«Ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε»

Ό θάνατος-κοίμηση: Τό γεγονός στό όποιο ἀναφέρεται εἶναι ὅντως ὁ θάνατος τῆς Παναγίας. Διότι ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καὶ γιὰ τὴν Παναγία. Τόσο ἡ ὑμνογραφία τῆς Ἑκκλησίας μας ὅσο καὶ ἡ εἰκονογραφία της παρουσιάζουν μέζωηρά χρώματα τό γεγονός αὐτό. Οἱ Ἀπόστολοι, ἐνῶ ἥσαν διασκορπισμένοι στὰ πέρατα τῆς γῆς, μὲ εἰδικό θαῦμα, συγκεντρώνονται στό σπίτι τῆς Παναγίας στή Γεθσημανῆ καὶ κηδεύουν τό πανάχραντο καὶ πανάγιο σῶμα της. "Ἄλλ' ἐνῶ πρόκειται περὶ τοῦ θανάτου τῆς Παναγίας, ἡ σημερινή ἑορτή δέν λέγεται «ὁ θάνατος» τῆς Θεοτόκου ἀλλά ἡ «κοίμηση τῆς Θεοτόκου! Γιατί; Διότι ὁ θάνατος, μετά τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὄποια εἶδε καὶ ἡ Θεοτόκος, δέν ἦταν πλέον παρά ἔνας υπνος, μία προσωρινή κοίμηση. Ἀπό τὴν ἐποχή, μάλιστα, ἐκείνη, οἱ χριστιανοί ποὺ πεθαίνουν δέν λέγονται «νεκροί», ἀλλά «κεκοιμημένοι» καὶ οἱ χῶροι ὅπου τούς ἐνταφιάζουν δέν λέγονται πιά νεκροταφεῖα, ἀλλά «κοιμητήρια»!



Ἄφοῦ οἱ Ἀπόστολοι κήδευσαν καὶ ἐνταφίασαν τό ἱερό σκήνωμα τῆς Θεοτόκου, ὑστέρα ἀπό τρεῖς μέρες, κατά τὴν παράδοση, χρειάσθηκε νά ἀνοίξουν τὸν τάφο. Καί ὡς τοῦ θαύματος! Τό σῶμα τῆς Παναγίας ἔλειπε. Τό πράγμα ἦταν συνταρακτικό καὶ ἄρχισε νά ἀπασχολεῖ τὴν Ἑκκλησία: «τί ἔγινε τό σῶμα τῆς Παναγίας;» Τήν ἀπάντηση καὶ πίστη τῆς Ἑκκλησίας τήν διατύπωσε ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: Τό σῶμα τῆς Παναγίας, μέ ἐνέργεια τῆς θείας Χάρης «μετέστη» στὸν οὐρανό. Μέ ἄλλα λόγια, τό σῶμα τῆς Παναγίας, μέ θεϊκή ἐνέργεια, ἄλλαξε κατάσταση ὑπάρξεως καὶ πέρασε ἀπό τὴν κατάσταση τοῦ θανάτου στὴν κατάσταση τῆς ζωῆς. Ἡ «μετάσταση», ἐπομένως, τῆς Παναγίας εἶναι μιὰ πρώτη ἀνάσταση ποὺ ἐνήργησε ὁ Χριστός, τιμώντας ἴδιαίτερα τὴν Θεοτόκο καὶ μητέρα του. Γ' αὐτό, λοιπόν, χαιρετεῖται ἡ Ἑκκλησία. Διότι στή «μετάσταση» τῆς Παναγίας προγεύεται τήν κοινή ἀνάσταση τῶν ἀνθρώπων. Μέ τόν τρόπον αὐτό, ἡ «μετάσταση» τῆς Θεοτόκου γίνεται τό δεύτερο Πάσχα τῶν Ὁρθοδόξων.

Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ κάτι ἄλλο, πολύ σημαντικό γιά μᾶς: ἐνῶ ἡ Παναγία «μετέστη» ἀπό τή γῆ στὸν οὐρανό, ἐν τούτοις «τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε». "Οπως ὁ Χριστός ὑποσχέθηκε πῶς θά εἶναι κοντά μας «πάσας τάς ἡμέρας ἔως τῆς συντέλειας τοῦ αἰώνος» (Ματθ. κη' 20), ἔτσι καὶ ἡ Παναγία εἶναι κοντά μας, ὅπως ἀποδεικνύουν τά ἄπειρα θαύματά της.